



Juni 2012

Beste Donateurs, Familie, Vrienden en Belangstellenden,

Het is alweer bijna 6 maanden geleden sinds de laatste nieuwsbrief, de afgelopen maanden is er weer veel gebeurd, hoog tijd dus voor een nieuwsbrief.

Maar eerst wil ik een oproep doen: heb je een paar euro over, bijvoorbeeld van je vakantiegeld? Vergeet ons dan niet en:

Help de Kamelen de zomer door!

Want het toerisme is sinds de revolutie begin 2011 tot op de dag van vandaag nog steeds bijna volledig ingestort in Egypte, helaas ook in de Sinäi! *Daardoor zijn de Bedoeïenen het tweede, moeilijke jaar ingegaan ...*

Nu het woestijnseizoen voorbij is leven velen op de pof voor hun eigen levensonderhoud en zoals altijd: **als het slecht gaat met de mensen, dan gaat het met de dieren 10x slechter ...**

En dan nu het Nieuws:

In deze Nieuwsbrief:

- ✓ Opbrengst actie De Regenboogschool
- ✓ Kerst & Nieuwjaar 2012
- ✓ Opbrengst verkoop Traditional Bedouin Handicraft
- ✓ Opbrengst Kunst-&boekenmarkt Oud-Beijerland
- ✓ DesertJoy & St. Dalèl op het Happinez Festival!
- ✓ Interview 'Blik op de Wereld'
- ✓ Het Halsterproject
- ✓ Adoptie Gheleis, Zar'aan & Asfur
- ✓ Realisatie van 2 opvangplekken
- ✓ Voerondersteuning zomer 2012

Opbrengst actie De Regenboogschool

Op 27 januari heeft de Stichting een bijzonder inspirerende dag mogen meemaken met groep 4b & 5 van de Regenboogschool in Middelburg. De klas had de hele maand januari voor de Kamelen lege flessen acties gehouden, heitjes voor karweitjes gedaan en zelf gemaakte tekeningen verkocht. De opbrengst van hun acties was maar liefst: **€ 405,39 !**

Na een heerlijke dag waarbij de kinderen hun zintuigen konden gebruiken bij het voelen van kamelenhaar, ruiken aan kamelenkeutels, zien van kamelenbotten en we naar hartenlust hebben mogen vertellen over de drie eenheid Woestijn – Bedoeïenen – Kamelen kwamen aan het eind van de dag ook moeders, vaders, oma's en opa's en is er ook nog eens flink verkocht aan traditional Bedouin handicraft. Wat de totale opbrengst bracht op **€ 548,84**

voor de Kamelen !! Op <http://www.gbsregenboog.nl/index.php?page=75§ion=9> & op www.regenboogjournaal.nl zie je de foto's !

Ook een journalist en fotograaf van de Zeeuwse krant PZC waren aanwezig bij deze dag:



Wij danken deze geweldige kinderen en hun inspirerende leerkrachten Maria en Marjolein voor alles wat ze hebben gedaan voor de Kamelen....FANTASTISCH !! De Stichting wil ook Manon, Helen en Willem & Yvonne bedanken voor hun geweldige hulp, inzet en tijd !!

Kerst & Nieuwjaar 2012

Naar aanleiding van de Kerst & Nieuwjaars nieuwsbrief afgelopen december heeft de Stichting **€ 210,-** aan extra donaties mogen ontvangen, waarvoor wij iedereen vanuit de grond van ons Hart danken !!!

Opbrengst Traditional Bedouin Handicraft:

De opbrengst voor de Kamelen van de verkoop van het traditional Bedouin handicraft, koeltassen en bedoeïenen hoofdsjaals gedurende het woestijnseizoen van najaar 2011/voorjaar 2012 (van 10 reizen/groepen) is **€ 645,51 !!** We danken alle deelnemers voor hun aankopen en hopen dat ze er veel plezier van hebben!

Opbrengst Kunst-&Boekenmarkt Oud-Beijerland

Kunstenaar Kees Plomp, deelnemer van de 6 – 20 maart '12 tocht heeft in plaats van gefotografeerd, schetsen gemaakt tijdens de tocht. Eenmaal thuis heeft hij ze uitgewerkt in aquarellen en acrylverf schilderijen. Op 2 en 3 juni jongstleden heeft Kees met deze kunstwerken op de Kunst- & Boekenmarkt van Oud-Beijerland gestaan voor het goede doel en voor **€ 125,-** verkocht, wat allemaal naar de Kamelen gaat ... !

Het plan van de stichting is om ansichtkaarten van de aquarellen te maken voor de verkoop, opbrengst daarvan is ook weer voor de Kamelen ... !



DesertJoy & St. Dalèl op het Happinez Festival!

Op 15 en 16 september a.s. vindt het eerste Happinez Festival plaats in Fort Voordorp in Groenekan. Een pracht gelegenheid om zowel de reizen van DesertJoy te promoten als Stichting Dalèl meer naamsbekendheid geven d.m.v. folders en meer... We gaan er een prachtige Woestijnkraam en Oosterse Bazaar van maken waarin ook het Traditional Bedouin Handicraft te koop zal zijn: volledige opbrengst van de verkoop gaat weer naar de Kamelen! Ook de ansichtkaarten van de aquarellen van Kees die dan klaar moeten zijn en de koeltassen (en waarschijnlijk de aquarellen en schilderijen van Kees) zullen in de Bazaar te koop zijn.

Meer info over het festival kun je vinden op: www.happinez.nl/festival

Streekkrant Hoogvliet & Spijkenisse

Rond februari/maart 2013 zal er een artikel/interview verschijnen over de Kamelen, de Sinai en Stichting Dalèl op de pagina 'Blik op de Wereld' van de streekkranten Hoogvliet en Spijkenisse.

Het Halsterproject

Zoals de meesten van jullie weten is de stichting bezig om de authentieke halsters van geitenhaar weer status te geven, tegelijkertijd steunen we zo ook de Bedoeïenenvrouwen. De authentieke kamelenhalsters blijken comfortabeler te zijn dan de nylon halsters uit NL. Ook zijn de goedkoper, namelijk € 9,45 i.p.v. € 15,- voor de nylon halsters per stuk. En het scheelt de stichting veel gesjouw en overgewicht. Een win-win situatie dus voor alle partijen! Het gaat alleen langzaam, want er kan pas weer aan gewerkt worden als de geiten overgaan naar hun zomervacht, alleen in de lentes dus. Daarom gaat de stichting meer vrouwen inzetten, m.n. meer vrouwen in een nederzetting in de Woestijn inzetten. De stichting wil de authentieke kamelenhalsters aan de kameleneigenaren die voor DesertJoy werken, aanbieden voor het symbolische bedrag van € 2,70 (20 egyptische pond).

Adoptie Zar'aan, Gheleis & Asfur

Twee kleine kameeltjes, Zar'aan en Gheleis, zijn door respectievelijk Irene en Gertrude geadopteerd. Zar'aan is het kleintje van Shaile en Musa, het is een jongetje van 15 maanden

jong. Gheleis is het kleintje van Mabruka en Subaih, een jongetje van 3 maanden jong. Beide kameeltjes kunnen nog adoptie ouders gebruiken.

Asfur is een ouwe getrouwe gediende, een oudere hengst, zijn adoptie is rond: 5 mensen hebben Asfur geadopteerd! De stichting zoekt ook nog adoptanten voor de vrouwtjeskameel Mabruka en de hengst Shailèn, beiden zijn kamelen die al aardig op leeftijd zijn. Voor een klein meisjeskameeltje Djiddu'a, het kleintje van Saïde, zoeken we ook nog adoptie ouders. Bedoeling is dat het volledige adoptie programma en alle genoemde kamelen en kameeltjes & hun verhaal deze zomer op de site van de stichting komen. Maar ben je nu al geïnteresseerd, stuur dan een mail en ik zal je alle info toesturen!

Twee opvangplekken gerealiseerd

Zoals jullie je misschien nog herinneren bestond er het plan om braakliggend grond te huren voor kamelenopvang. Dit is niet doorgegaan omdat de grondeigenaar teveel huur vroeg, 125 euro per maand voor 200m². Nu hebben we een ander stuk grond gehuurd voor 40 euro per maand voor 300m² ! Ook was deze plek nagenoeg af, we hoefden er weinig aan te doen om deze plek geschikt te maken voor opvang/stalling. Deze opvang is voor de 3 kamelen van Aliyèn die langs de straat stonden omdat Aliyèn geen plek en erf heeft. Eén van deze 3 kamelen is het meisjesjong Djiddu'a, die 7 maanden op mijn eigen erf heeft gestaan als noodopvang.

Opvang nummer 2 is bij Subaih achter op het erf, een groot stuk grond met natuurlijke schaduw van bomen. Hier heeft de stichting 3 omheiningen laten bouwen. Vier kamelen hebben nu een eigen vrije omheining, waaronder de hengst Asfur die nu van de stichting is. De andere 3 kamelen zijn Mabruka en haar kleintje Gheleis en een omheining voor Marzuka, zij is het eerste kleintje van Mabruka en is alweer 2 jaar en 3 maanden. Subaih hoeft geen huur voor de grond waar Asfur op staat. Later dit jaar gaat de stichting verder met het uitbreiden van opvang nummer 2 bij Subaih.



Opvang I



Opvang II

Voerondersteuning mei/juni 2012

21 balen maïs (energievoer) en 310 balen hooi (ruwvoer) is geregeld voor 10 kamelen, verdeeld over 5 huizen voor mei en juni.

Op 26 juni gaat de stichting voor 2 weken naar Dahab toe om o.a. de voerondersteuning voor juli/aug/sept te regelen.

Voerondersteuning juli, aug, sept 2012

Door de instorting van het toerisme doet de stichting voor het tweede opeenvolgende jaar veel meer aan voerondersteuning, niet alleen veel meer voerondersteuning maar ook het gehele jaar door i.p.v. alleen 's zomers. Ondanks alle goede acties, opbrengsten en donaties hebben de voerondersteuning, de realisatie van de opvangplekken en de aankoop van Asfur een flink gat in het saldo van de stichting geslagen. Daarom: **heb je een paar euro over? Help dan mee om :**

De Kamelen de zomer door te helpen !

Voor een ontroerend filmpje klik op de volgende url:

<http://www.youtube.com/playlist?list=PL5A12390F0540C994&feature=plcp> : het is het filmpje wat kamelenontvangst heet: een dag lang zijn we tijdens de Geologiereis de kudde van één van de laatste bedoeïenen die nog als vroeger leven gaan opsporen, op het filmpje zie je hoe deze man begroet wordt door zijn kudde vrouwtjeskamelen en hun jongen als ze hem zien ... Manon heeft dit ontroerende moment gefilmd. Ook deze man wordt geholpen door de Stichting.

Op de site van DesertJoy bij Nieuws zien jullie deze nieuwsbrief ook, maar dan met meer foto's erbij. Het is het nieuwsbericht getiteld: Kamelennieuws St. Dalèl ☺

Namens de Bedoeïenen, de Kamelen en mijzelf: GROTE DANK aan iedereen !! Liefs, Joyce & de Kamelen !

Rabobank rek nr 13.64.89.656 t.n.v. Stichting Dalèl, Korianderstraat 3, 3193 SG Hoogvliet

BIC: RABO NL2U, IBAN: NL20 RABO 0136 4896 56

KvK 244 211 80

www.stichtingdalel.org - Email: welkom@stichtingdalel.org

