

STICHTING DALÈL



---

### **2011 : een gedenkwaardig jaar**

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

- Arabische Lente versus Stille Uitbundigheid
- Merchandise: Handicrafts & Bottlebags
- Halsterproject
- Voerondersteuning 2011
- Ghayyadh
- Pomp
- Kostenstaatje & verkorte jaarverslagen
- Speciale vermeldingen & Dankbetuigingen
- Overig nieuws

#### **Arabische Lente versus Stille Uitbundigheid**

Eind januari brak er onrust uit in Caïro, na 30 jaar dictatuur was de Revolutie begonnen .... Wat later dit jaar genoemd zou worden als de Arabische Lente. Voor ons in de Sinaï was het zoals voor de mensen in NL: alles op de TV volgen. Geen onlusten, geen onrust, alles veilig, alles was en is als normaal in de Sinaï. Niet verwonderlijk, want we zitten dan ook op 1 uur vliegen of 9 uur rijden van Caïro, het vasteland van Egypte. Dat is verder dan Rotterdam – Parijs. Het is dan ook erg triest voor de mensen daar dat het toerisme naar de Sinaï tot op de dag van vandaag bijna volledig is ingestort.

Sterker nog, voor de bedoeïenen in de Sinaï is 2011 begonnen als een gedenkwaardig jaar: grote delen van de Woestijn stonden het hele voorjaar namelijk in grote bloei, een bloei die niet te vergelijken was met 2010, een bloei die in 30 jaar niet meer voorgekomen is, een bloei die ik dus nog nooit meegemaakt of gezien had.

Veel bedoeïenen-families vertrokken dan ook uit Dahab met hun geiten, schapen en kamelen, om maanden in de bloei te bivakkeren met hun tenten, temeer omdat er toch geen werk was.

### *Nieuw Leven*

Ook ikzelf maar ook de Stichting hebben gouden maanden meegemaakt door deze Stille Uitbundigheid in de Woestijn: 21 vrouwtjeskamelen en 8 jongen hebben we naar 'n groot bloeiend gebied gebracht. De mond van dit gebied hadden we afgesloten met palen en draad. Op de site van DesertJoy ([www.desertjoy.nl](http://www.desertjoy.nl)) bij Nieuws gaat het bericht 'Stille Uitbundigheid' hierover, compleet met enkele veelzeggende foto's van de jongen en de bloei.

Ik heb veel geleerd van de kudde vrouwtjes en jonge kameeltjes bij elkaar, het was voor mij een unieke ervaring om voor het eerst een kudde vrouwtjes en vooral om 8 jongen bij elkaar mee te maken, dat komt bijna nooit voor! Uiteraard honderden foto's en filmpjes, uniek beeldmateriaal vind ik zelf, waar ik zeker mettertijd wat mee wil gaan doen.

Het is opvallend hoeveel nieuw leven er is geboren begin 2011, het is ook opvallend dat al het nieuwe leven ook in leven is gebleven dit keer!

### **Merchandise: Handicrafts & Bottlebags**

#### *Handicrafts:*

De Stichting is per toeval begin mei '11 gestuit op goed, leuk en mooi hand-borduur-& kralenwerk in een verre nederzetting in de woestijn. Bij het zien van dit handwerk, wat beter is dan van de meeste nederzettingen, kwam de Stichting gelijk op 'n idee: inkopen en verkopen op de tochten van DesertJoy.

***Zo steunen kopers én de vrouwen én de stichting, want de opbrengst gaat naar de Kamelen. Van de terugverdiende inkooprijzen koopt de stichting een nieuwe voorraad bij deze ver weg gelegen nederzetting.***

Bij deze bedankt Stichting Dalèl ook Manon Wortel, want Manon heeft mij de basisbeginselen van Excel geleerd, zodat ik nu basisvellen-en formules heb om te verkopen, in te kopen en te administreren. Manon: DANK JE WEL !!!

#### *Koeltassen voor 1,5 liter waterflessen:*

Daarnaast heeft de stichting in NL 120 oranje koeltassen besteld met het logo van de Stichting er op.

Ook de koeltassen worden aangeboden op de tochten van DesertJoy en de opbrengst zal naar de Stichting gaan. De koeltassen kosten 4,77 euro per stuk en ze zullen verkocht worden voor 10 euro.

DesertJoy schiet de inkoop voor, zo kan ook de btw teruggevraagd worden, wat toch een bedrag is van 108,84 wat de stichting niet hoeft te betalen op die manier.

Als alle 120 koeltassen verkocht zijn, dan zal dat 627,60 euro voor de Kamelen opbrengen.

De Stichting verwacht begin september de koeltassen. Mocht je 'n koeltas willen, stuur dan vóór 19 september een mailtje naar de stichting of naar DesertJoy incl adresvermelding en aantal. Er komt dan bovenop de 10 euro wel verzendkosten erbij, wat ik je per mail zal laten weten.

Vóór 19 september: omdat ik 20 september weer naar de Sinaï vertrek. Eind januari '12 ben ik weer voor 3 weken in Nederland.

### **Het Halsterproject**

Eén van de deelnemers op de april-tocht dit jaar was Bernard van Hemert, een man die jaren ontwikkelingswerk heeft gedaan in Zuid-Amerika en Afrika. Hij heeft de stichting een simpel en daardoor subliem idee gegeven m.b.t. de halsters:

***De authentieke halsters die vroeger de bedoeïenenvrouwen weefden van geitenhaar weer status geven d.m.v. DesertJoy, zodat én de vrouwen weer inkomsten hebben én de Kamelen ook comfortabele halsters hebben i.p.v van speciaal gemaakte halsters in NL kopen en meesjouwen.***

De authentieke geitenharen halsters zijn ook comfortabel voor Kamelen. Met dit idee heeft de Stichting tegelijkertijd ook geen overgewicht meer aan de halsters, wat ook weer in kosten scheelt.

DesertJoy verplicht haar gidsen om deze halsters aan te schaffen, de Stichting verkoopt deze authentieke halsters voor een symbolisch bedrag aan haar gidsen, zodat de stichting een deel van de inkoop weer terugkrijgt om nieuwe halsters te kopen bij de vrouwen.

Het idee is goed ontvangen in Dahab. Twee vrouwen in Dahab, weduwe Rashda & haar zus Radiye gaan de halsters maken. 12 Juli moest ik weer naar NL en vlak voor m'n vertrek zag ik ineens iedereen als een gek hun geiten scheren. ☺  
Er moet nog nagedacht worden over de inkoopprijs voor de stichting en over het verkoopbedrag aan de gidsen, dat zal op de site komen zodra dat bekend is evenals foto's van de authentieke halsters.

Een speciaal gemaakt verbeterd halster van nylon in NL kostte 15 euro per stuk. Een authentiek halster van geitenhaar zal in ieder geval iets goedkoper zijn dan een nylon halster.

### **Voerondersteuning 2011**

*Meer voerondersteuning dan normaal:*

Dit jaar doet de stichting veel aan voerondersteuning omdat het toerisme totaal is ingestort:

- Vanaf februari steunt de stichting de hengsten die niet naar de bloei konden met voer
- en deze zomer zijn daar nog vrouwtjes met hun jongen bij gekomen die ondersteund worden met voer.
- Naast het instorten van het toerisme, waardoor er dus ook geen werk is voor eigenaren van kamelen, is ook de inflatie gigantisch geworden door de revolutie.

De voedselprijzen zijn (alweer) sterk gestegen, dit geldt ook voor kamelenvoer. Zo was een baal van 50 kilo maïs (energievoer) eindelijk weer gestabiliseerd op 70 Egyptische pond, door de revolutie in Egypte is deze gestegen naar 140 Egyptische pond. Dat is van bijna 10 euro naar het dubbele van bijna 20 euro. Dus geen werk met tegelijkertijd een sterke stijging van voedselprijzen incl de kamelenvoerprijzen.

Daarom worden vanaf Februari 2011, **met grote dank aan alle donateurs**, de volgende kamelen ondersteund met voer:

- Leimun, Sagar en Rimèn van Subaih	v.a. febr `11
- Khamies & Ghayyadh van Aliyèn	v.a. febr `11
- Tunesi en Abu Ghasi van Musa	v.a. febr `11
- Marfush van weduwe Rashda	v.a. febr `11
- Mabruk van Khaled	v.a. febr `11
- Shailèn van Silmèn	v.a. febr `11
- Mabruka & jong Marzuka van Subaih	v.a. mei `11
- Shaile en jong Zar'aan van de fam. Mubarak	v.a. mei `11
- Aweida van Musa	v.a. mei `11
- Saïde en jong Djiddu'a van Aliyèn	v.a. mei `11
- Ghayyadh van weduwe Rashda	v.a. mei `11
- Ataiyqe en jong van Awèd	v.a. mei `11

In totaal: 20 kamelen en jongen.

De portretten van de ondersteunde kamelen kan je zien op de website:

[www.stichtingdalel.org](http://www.stichtingdalel.org) - voerondersteuning – 2011.

### **Ghayyadh**

Ghayyadh is een jonge mannetjeskameel met een uitermate zachtaardig karakter. Hij is nog erg jong, niet veel ouder dan 4 jaar. Hij hoorde bij de familie Aliyèn en is bekend zowel bij de stichting als bij DesertJoy.

Doordat het toerisme is ingestort moeten veel bedoeïenen 1 of meerdere kamelen van de hand doen omdat het financieel niet meer te dragen is, zo ook de familie Aliyèn. De moeilijke keus viel op Ghayyadh, niet door zijn karakter maar omdat hij als laatste bij deze familie is gekomen.

Toen de stichting 28 juni weer in Dahab aan kwam, bleek dat Ghayyadh al verhuisd was naar één van de wadi's buiten Dahab waar kamelen staan die doorverkocht worden naar de slacht.

Inmiddels was de kameel van weduwe Rashda, Marfush door ouderdom overleden en zocht Musa een nieuwe kameel voor haar zodat zij na de zomer weer inkomsten zal hebben.

Dus was de link snel gelegd: de stichting wilde niet dat Ghayyadh naar de slacht zou gaan en weduwe Rashda had een nieuwe kameel nodig. Voor 1000 Egyptische pond kon de stichting Ghayyadh vrij krijgen voor Rashda, de koers die dag was goed: 8.40, dus voor 119 euro was Ghayyadh gered, Rashda straks weer inkomsten en last but not least de familie Aliyèn net zo blij dat Ghayyadh gered was!

Weduwe Rashda & haar Ghayyadh worden ondersteund met voer totdat het tochtenseizoen van DesertJoy weer begint.

### **Motor om water op te pompen**

De stichting heeft voor € 174,40 een motor gekocht voor de familie Subaih. Deze familie heeft namelijk van oudsher een bron op hun erf, maar had geen financiële middelen om het water op te pompen. Nu hebben 5 kamelen water in plaats van afhankelijk te zijn van het gemeentewater (leidingwater), wat 2x per week hoort komen, maar dus vaker niet komt dan wel. Dit gemeentewater is ook nog eens slecht van kwaliteit en is geen drinkwater.

## **Kostenstaat & Jaarverslagen**

### *Kostenstaat*

Op de website staat vanaf nu ook een kostenoverzicht, waar alle kosten op 'n rijtje staan, zoals wat kost Diëthyl (tegen teken), CTC wondspray, wondspray Acederm enz enz. Sommige kosten staan al verspreid vermeld op de site, maar een overzicht waarin alles bij elkaar staat is fijner, zodat ook de donateurs een beter beeld krijgen.

### *Verkorte Jaarverslagen*

Binnenkomt komt er ook een verkort jaarverslag van 2009 en 2010 op de website.

De Stichting wil Jan Hopman van Raad Boxtel ontzettend bedanken omdat hij dit voor maar 150 euro per boekjaar maakt!

## **Speciale vermeldingen & dankbetuigingen**

### *Medische Zorg*

Tot slot wil ik toch een speciale vermelding doen van het initiatief van één van de donateurs van de Stichting. Zij heeft iets fantastisch gedaan voor iets van een geheel andere orde, namelijk voor medische zorg voor de mannen van DesertJoy.

Er bestaat geen ziektekostenverzekering in Egypte, in ieder geval niet voor mensen met weinig tot geen financiële middelen. Als men ziek wordt dan kan men naar gratis medische zorg van de staat, waar je meestal zieker uitkomt. Als je wel geld hebt dan kan je naar particuliere ziekenhuizen en specialisten, dit moet je dus zelf betalen en is vaak ook nog ver weg.

Marina Visschedijk heeft van oude spijkerbroeken en oude stropdassen tassen en tasjes gemaakt die zij verkocht heeft op braderieën, op de biologische markt in Amsterdam en in het verpleeghuis waar ze werkt. De totale verkoopopbrengst tot nu toe is 440 euro en is voor medische zorg voor de mannen van DesertJoy. Marina, ik weet, ik mocht er geen ruchtbaarheid aan geven, maar bij deze nogmaals: Fantastisch wat je gedaan hebt! Ontzettend bedankt!!

### *Donaties verjaardagsfeesten*

Bij deze wil ik ook Francy van Dijk, Marloes de Haas en Carla van Veen ontzettend bedanken, ook namens de Kamelen, omdat zij voor hun verjaardagsfeest donaties voor de stichting hebben gevraagd in plaats van kado's voor henzelf.

Marloes, Francy en Carla: ontzettend bedankt!!

Daarnaast wil ik ook alle trouwe maandelijkse donateurs, maar ook de onregelmatige en éénmalige donateurs ontzettend bedanken, zonder jullie kan de Stichting dit werk niet doen!

***Lieve Vrienden van de Kamelen: heel, heel erg bedankt, ook namens de Kamelen en hun eigenaren!!***

## **Overig nieuws**

### *Mijn Kamelen nieuws:*

Op 15 februari is Jamila bevallen van een jongetje: Bilhèn. Op [www.desertjoy.nl](http://www.desertjoy.nl) kan je alles daarover lezen en zien bij Mijn Kamelen : Bilhèn en bij Nieuws : 'Jamila bevallen' en 'met zijn vieren', bij Contact krijg je 'n indruk hoe we wonen.

*DesertJoy nieuws:*

- DesertJoy heeft twee nieuwe reizen: De Geologie van de Sinaiï Woestijn en een Klankreis door de Woestijn. Beiden a.s. voorjaar van 2012. Zie [www.desertjoy.nl](http://www.desertjoy.nl) - themareizen.
- Verder is de site van DesertJoy ook weer vernieuwd; doordat er nu geheel nieuwe routes zijn, zijn veel foto's veranderd.

*Waarschijnlijk:*

Start ik een weblog op waar veel meer nieuws en foto's opgezet kan worden. Nieuws, gebeurtenissen, ervaringen over de stichting, maar ook over DesertJoy, over mijn eigen Kamelen en over mijn eigen leven met en tussen de bedoeïenen.

Lieve mensen, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze Nieuwsbrief! Veel liefs en een warme groet van mij, van de Kamelen en hun eigenaren!

Stichting Dalèl – Korianderstraat 3 – 3193 SG Hoogvliet  
KvK 244 211 80  
Rabobank reknr 13 64 89 656  
BIC: RABONL2U  
IBAN: NL20RABO0136 4896 56

[www.stichtingdalel.org](http://www.stichtingdalel.org)  
[welkom@stichtingdalel.org](mailto:welkom@stichtingdalel.org)

